



Voorganger: Dhr. W.G. Flach, Gorinchem
Organist: Cedrik Kerkdijk
Lector: Dieter Verbeek

Derde zondag van Advent

Bloemschikking

Aan tafel!

Plek voor iedereen.

De lezingen in deze adventstijd zijn net als de adventskalender verbonden aan het jaarthema 2022-2023 van de Protestantse kerk.

Tijdens advent krijgt het jaarthema het accent van Gods nabijheid: Hij komt ons nabij en nodigt ons in zijn nabijheid. er is plek voor iedereen, God komt iedereen nabij en iedereen mag zich genodigd weten in Gods nabijheid - niemand uitgezonderd. In de bloemschikking is gekozen voor een tafel als uitgangspunt. De tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is. Tijdens de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn van Jezus. Zij zijn de dragers van de tafel. De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel.

3e advent: Jozua 6:25a

Maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard, samen met haar hele familie.

Vergeving en bevrijding

Rachab, de hoer

Dat klinkt niet positief, "de hoer Rachab". Door dat werk bevindt ze zich aan de rand van Jericho's samenleving. 's Nachts hoort ze de verhalen van mannen die bang zijn voor de God van Israël met zijn machtige wonderen. Bij haar wakkert dat juist een

verlangen aan naar een nieuw leven: naar vergeving en bevrijding van haar eigen situatie. vanuit die hoop kiest ze ervoor de twee Israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen. In ruil daarvoor worden zij en haar familie gered. Zo wordt ook zij deel van die lijn van vrouwen die naar Jezus, de eeuwige Redder, leidt.

In de schikking verwijzen de rode bessen naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing. Rood is de kleur van liefde, van gevaar en van pijn. De vleugeltjes van de es verwijzen naar Rachab die haar oude leven verlaat en een nieuw leven begint.



Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad

Stilte

Lied van intocht 85: 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Na de groet wordt door een kind een kaars aangestoken met een gedichtje erbij.

Gedichtje door de ouder.

Gebed van de zondag, woord van genade, regel voor de komende week

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Lied 85: 3 en 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment

Derde Adventszondag 11 december

Thema: Deze kant op!



Vandaag gaat het over Rachab, de vrouw uit Jericho die twee verspieders uit het volk Israël hielp ontsnappen. Toen Jericho verwoest werd, werden Rachab en haar familie gered en gingen ze bij het volk Israël wonen.

Lezen: Jozua 6: 22- 25
Lied 738: 1 en 3 (oefenen?)

Lezen: Mattheus 12: 46 – 50
Lied 439: 1 en 3

Verkondiging
Lied 462: 1, 2 en 6

Gebeden, voorbeden, stil gebed, het onze
Vader

Collecte
Slotlied 747: 1, 4 en 8

Wegzending en zegenbede
Beantwoord: Ja amen ja Halleluja

Orgelspel

Collecten: 1-Jongeren in Asielzoekerscentra
2-Exploitatie

Collecte derde Advent:

Berichten voor de gemeente

Op 4 december gingen de bloemen als dank naar ds. A.W.W. de Ruiters vanwege de vervanging van de zieke voorganger ds. Otto Grevink.

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Contactgegevens Ds. van der Linden: telefonisch 06 83446753; e-mail dsgvanderlinden@gmail.com

Correctie gegevens in Kontakt voor de kerkautodienst

Het telefoonnummer van dhr. D. Vervoorn is 0416-277639.

Henk Hoogendoorn

*Vitnodiging kerstviering senioren
met medewerking van ds. Bert van der Linden*



*U bent van harte welkom op:
vrijdag 16 december 2022
van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur
in kerk 'De Brug te Sprang-Capelle
Opgeven kan tot en met 10 december bij:
Jenny Verhagen (06-44574139) of op de lijsten
die in de hal van de kerk liggen.
U komt toch ook?
(Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen
komen,
dan kunt u dit ook doorgeven)*

Kerstvieringen

Op kerstavond en op eerste kerstdag zijn de volgende vieringen in onze kerk ;

Op zaterdag 24 december om 17.00 uur is het kinderkerstfeest met als thema; Waar kom jij vandaan .We gaan samen zingen , luisteren en kijken naar een verhaal. We nodigen ouders en kinderen van harte uit om samen het kerstfeest te vieren .

Om 21.00 uur is er een de kerstnachtsdienst ,het thema van deze dienst is; Komt Allen Tezamen. Naast samenzang met bekende kerstliederen zal er een korte overdenking worden gehouden en cantorij o.l.v. Corine Vreeke zal de dienst muzikaal opluisteren. Na de dienst is er



gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een glaasje glühwein.

Op eerste kerstdag 25 december is er een gezinsviering rondom de geboorte van Jezus. Deze dienst begint **om 9.30 uur**.

Ds. Otto Grevink zal in deze dienst voorgaan. muzikale medewerking wordt verleend door het gospelkoor Chaverim uit Raamsdonkveer. Wij nodigen iedereen van harte uit om deze diensten bij te wonen.



Advent vespers in kerk De Brug

Zondag 11 december heeft de adventsvesper het thema: Zie mij aan, want dan neem ik jou serieus. Ook al is de profetie van Jesaja gericht op het volk Israël, toch zou je denken dat de profetie op ons eigen land betrekking heeft. Wij dolen ook rond, hebben geen idee waar we heengaan. Als je kijkt naar de klimaatproblemen, dan weten we eigenlijk wel wat er moet gebeuren, maar wie is bereid daarvoor wat in te leveren? Willen we samen de consequenties dragen?

Hoe bereiden wij ons voor in deze adventstijd?

Plaats: kerk De Brug en tijd: 17.00 uur.

Voorgangers: Ans Maywee en Piet van Eersel

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,

ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl